



Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Een pleisterplaats om tot innerlijke rust te komen

Januari 2023

WEETJES

- Allereerst een dankjewel aan iedere vrijwilliger die afgelopen jaar 2022 een bijdrage heeft geleverd aan alles wat er op onze Pelgrimsherberg is gebeurd. Meer dan 225 vrijwilligers die zich hebben ingezet op heel wat terreinen. Een volgend dankjewel aan die vrijwilligers die het gebeuren van 2023 al volop aan het voorbereiden en uitvoeren zijn. Opzet van activiteiten, onderhoud, financiën, planning en het blijven ontwikkelen van nieuwe zaken zorgt ervoor dat we vanaf 12 januari weer klaar staan voor iedereen die op een of andere wijze pelgrimeert. Met z'n allen geven we de Pelgrimsherberg kleur. Zo'n 22 vrijwilligers hebben in twee dagen de Herberg schoongemaakt. Laten we er dit jaar samen opnieuw iets van maken. Samen komt er in Vessem veel tot stand.
- Vrijwilligers, hartelijk dank voor de toegestuurde wensen naar de Herberg en/of onderling naar elkaar. Ik vat het hier samen met een wens opgeschreven in een kerststukje toen de Herberg in decembersfeer werd gebracht: *"Laat warmte en geluk, die Kerst en Nieuwjaar met zich meebrengen, het hele jaar in je HART gloeien"*.
- Bijna alle weken van 2023 zijn ingevuld om pelgrims te gaan ontvangen. Ons pelgrimsregister laat zien dat 'ontvangen worden' aangenaam gewaardeerd wordt door pelgrims. De week van 6 februari vraagt nog om een gastheer of vrouw. Voor enkele weken in de maand mei geldt hetzelfde.
- Zie de jaarcijfers van 2022. Nog nooit hebben we zoveel pelgrims en activiteiten gehad. Dat is een proficiat waard. Belangrijk is dat we aan blijven sluiten bij mensen die behoefte hebben aan zulk soort pleisterplaatsen waar ontmoeten echt ervaren wordt.
- Het aanbod van de eerste drie maanden kunt U lezen in deze Nieuwsbrief. Wat er het hele jaar door gepland staat kun je, voor zover nu bekend, al lezen op onze website. www.pelgrimsherberg.nl
- Margot Alofs heeft haar bestuursfunctie binnen de stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm neergelegd. Wij wensen haar alle goeds voor de verdere toekomst.
- Het bestuur heeft de bijdrage van de gastvrouw/heer vanaf 1 januari afgeschaft. Daarmee gaan we samen als vrijwilligers een volgende fase in. Lees het maar.

- Het bestuur is op zoek naar een voorzitter. Ze is ook op zoek naar een Algemeen Coördinator. De oproep staat in deze Nieuwsbrief.
- Het bestuur heeft een nieuwe vertrouwenspersoon gevonden. Mr. Frank Boomaars; tel.nr. 06-41342924; mailadres: mail@boomaars.eu Het bestuur dankt dhr. Jan Kruit voor al die jaren, sinds wij een stichting zijn, dat hij deze taak op zich heeft willen nemen.

Adri Brooymans

VOLGENDE FASE VOOR DE PELGRIMSHERBERG

Vanaf het moment dat Kafarnaüm een plek voor pelgrims werd zijn er vrijwilligers bij betrokken geweest. Vanaf het moment dat er gastvrouwen/heren een week op zich namen om pelgrims te ontvangen is hen een bijdrage gevraagd in de kosten voor het gebruik van maaltijden. Op die manier subsidieerde de vrijwilliger het opstarten van dit project. Het heeft ervoor gezorgd dat we zijn gegroeid naar waar we nu zijn gekomen. Zie elders in deze Nieuwsbrief onze activiteiten en aantal deelnemers in 2022. Zie ook ons aanbod voor de eerste drie maanden van dit jaar 2023. Er was/is veel inzet van bewogen mensen.

Het bestuur heeft besloten de eigen bijdrage voor gastvrouwen/heren per 1 januari af te schaffen. Op zich een goede zaak als men ziet hoe hun dagelijkse inzet is toegenomen. Met persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers heeft de Ontvangstgroep de Herberg iedere week gastvrij opengehouden. Het is nu zaak de Pelgrimsherberg te laten groeien naar zichzelf te kunnen gaan bedruipen. Een volgende fase voor de Pelgrimsherberg!

Dank aan vrijwilligers die tot nu toe zowel inzet als financiële bijdrage hebben geleverd. Als stichting - we bereiken ons zevende jaar - wordt het nu een uitdaging naar volledige zelfstandigheid te gaan groeien. We mogen de Broeders dankbaar zijn dat ze tot hier toe ons hebben ondersteund. Het zal nu zaak worden wegen te ontwikkelen om deze karaktervolle pleisterplaats kansen te (blijven) geven in onze samenleving. Ondersteuning van buiten blijft daarbij evenzogoed echt noodzaak. ANBI-status of Vrienden van Pelgrimsherberg Kafarnaüm zijn daarbij misschien toch mogelijkheden? Bijdragen van b.v. Jacobushoeve voor de activiteit 'pelgrimeren voor de jeugd' als ondersteuning door de kapel in Vessem, het bevestigt onze goede inzet. Support vanuit de gemeente en meerdere andere instanties blijven noodzakelijk. Deze pleisterplaats bevestigt oprecht het belang voor mensen in deze overprikkelende tijd. Hopelijk ontwikkelen we onze Pelgrimsherberg tot een zelfstandige plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Laten we met inspirerende inzet 2023 gaan afleggen.

Adri Brooijmans

PELGRIMSHERBERG KAFARNAÛM 2022
in getallen

ONTVANGEN VAN PELGRIMS	
Pelgrimsovernachtingen	1000
Lunches pelgrims	155
Lunches vrijwilligers	269
Mee-eten [warme maaltijd] pelgrims	841
Mee-eten [warme maaltijd] vrijwilligers	112
Bezoekers aan de Herberg	1233
PELGRIMEREN VOOR VOLWASSENEN	
Vorbereidingsweekenden Santiago	23
Vorbereidingsweekenden Rome	16
Midwinterwandeling	12
Fransciscusdag	9
Wandelweekenden	8
Stiltedagen	6
Labyrintdag	4
Thuiskomweekenden	4
Seizoenwandeling september	4
Fietsweekend	3
Klank en stemdag	2
OP WEG ZENDINGEN	
Pelgrims [eerste periode niet plaatsgevonden; coronanasleep]	43
PELGRIMEREN VOOR DE JEUGD	
Leerlingen [betrof 22 schoolgroepen]	513
PELGRIMSPADEN LOPEN OF FIETSEN	
Ons Kloosterpad	176
Santiago	92
Jacobuswandeling	80
Minipelgrimage	65
Peerkepad	42
Pelgrimspad	39
Via Monastica	12
Rome	10
Camino Brabant	2
Diverse paden [ons niet bekend]	73

Aantekening: De voorbije coronaperiode heeft invloed gehad bij het opnieuw opstarten.

Martin Buber

Martin Buber leefde van 1878 tot 1965. Hij was een Oostenrijks-Joodse filosoof, die kort voor de oorlog vanuit Wenen naar Israël was gevlucht.

Hij onderscheidt twee manieren waarop mensen in het leven kunnen staan. De eerste is: wat Buber noemt de "ik-het-relatie" dat wil zeggen dat alles buiten mezelf, zowel mensen als dingen, als objecten worden beschouwd die men kan gebruiken of manipuleren.



De tweede manier waarop mensen in het leven kunnen staan is vanuit de Ik-Jij-relatie, waarin er respect is voor mensen, dieren, bergen, planten en rivieren, waarin beide partijen hun uniciteit behouden.

De kern van de zaak: Martin Buber komt als filosoof en ook vanuit zichzelf tot de ontdekking, dat de mens niet tot zichzelf geordend kan zijn. Hij heeft de ander nodig om zijn eigen mens-zijn tot ontplooiing te brengen. Het is van groot belang, dat de mens in relatie staat tot de ander. De ander, van wie een appél naar mij uitgaat dat mij verplicht uit mezelf te treden.

Wat Martin Buber in feite zegt is: dat in de mens het vermogen zit om uit te gaan van het goede in elkaar. Dit heeft als uitgangspunten: er zijn voor de ander, me inzetten voor de ander en me mede-verantwoordelijk voelen voor de ander. Dit is niet alleen beperkt tot de mens, maar ook een appél naar de samenleving en de natuur.

Als je Buber goed leest, kun je er niet omheen dat deze ik-gecentreerde wereld een verlangen in zich draagt naar werkelijke ontmoeting. In deze zin is Martin Buber ook een religieus mens, die een beroep doet op de diepte-dimensie in de mens. Je zou dit een innerlijke pelgrimage kunnen noemen. De werkelijke ontmoeting is een tocht dwars door je eigen leven heen, waarin de ander zich gezien en erkend voelt en uitgedaagd wordt als een unieke medemens.

Is fysiek pelgrimeren ook niet een zoektocht naar de diepere grond van het mens-zijn, die zich uitkristalliseert in ontmoetingen?

Met u samen wil ik op twee zaterdagen in gesprek gaan vanuit het gedachtegoed van Martin Buber, die een religieus-humanistische kijk heeft op de kwaliteit van het menselijk bestaan, waarin een verlangen kan ontstaan naar het echte contact en waarin het nuttigheidsstreven een plaats mag hebben, maar wel in verbondenheid met het relationele. Waarin mensen, dieren, bergen, planten en rivieren gezien worden als een uitdaging om het goede te doen.

Data 11 en 25 februari 10:00 u tot 16:00 u

kosten € 35,00 per dag inclusief lunch en koffie en thee

Em.Prof. C.W. Maas PhD.

Cees.

De Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem zoekt:

Voorzitter bestuur

De Pelgrimsherberg in Vessem zet zich in voor de pelgrimage in het algemeen en heeft met Kafarnaüm een bijzondere plek waar tal van activiteiten plaatsvinden. Zo is het dé plek in De Kempen vanwaar pelgrims op weg gaan voor hun pelgrimage, maar ook het eindpunt van de Jeugdpelgrimage De Kempen.

Het is een vrijwilligersorganisatie met enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Als voorzitter van de Pelgrimsherberg Kafarnaüm ben je het gezicht van de organisatie naar buiten en naar binnen. Je bent er ook inspirator voor alle vrijwilligers.

Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Ben jij die verbinder die graag op weg gaat voor deze mooie uitdaging?

Of wil je graag meer informatie?

Stuur dan een mail met je motivatie naar de secretaris van het bestuur, Mien Vermeulen:

bestuur@pelgrimsherberg.nl

Je bent ook altijd welkom om een bezoek aan de herberg te brengen, zodat je de sfeer kunt ervaren.

De herberg is telefonisch te bereiken op nummer 0497-591207.

De Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem zoekt:

Algemeen coördinator

De Pelgrimsherberg in Vessem zet zich in voor de pelgrimage in het algemeen en heeft met Kafarnaüm een bijzondere pelgrimsherberg waar tal van activiteiten plaatsvinden. Zo is het dé plek in De Kempen vanwaar pelgrims op weg gaan voor hun pelgrimage, en het is het eindpunt van de Jeugdpelgrimage De Kempen.

Het is een vrijwilligersorganisatie met enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor alle werkgroepen die er in en rond de pelgrimsherberg zijn.

Ook ben je een brug naar het bestuur.

Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Ben jij die verbinder die graag op weg gaat voor deze mooie uitdaging?

Of wil je graag meer informatie?

Stuur dan een mail met je motivatie naar:

bestuur@pelgrimsherberg.nl

Hulp gevraagd

Elk jaar op 25 juli, de geboortedag van Jacobus, organiseren wij de Camino in de Kempen /Jacobuswandeling. Dit doen we samen met de Jacobushoeve, de Regio Zuid-Oost Brabant en de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Allen vertegenwoordigd door twee mensen. Voor de Pelgrimsherberg doen Sjef van der Kallen en ondergetekende dat.

Aangezien ik dit al een aantal jaren gedaan heb en een dagje ouder wordt, zou het fijn zijn als iemand het van mij over zou willen nemen. Ik ben dus op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt te organiseren in een gezellig team.

Het is elk jaar een kort project met 3 á 4 vergaderingen. Ieder heeft een eigen taak. Het zou prettig zijn als ik dit jaar assistentie kreeg en het dan volgend jaar over kan dragen.

Wil je er meer van weten neem dan met mij contact op.

Ginie van den Berg

ginie.van.den.berg@ziggo

AANBOD PELGRIMSHERBERG 2023 januari - februari - maart	
<i>Januari</i>	<i>Activiteit</i>
13-14	Vorbereidingsweekend
13	Informatiecentrum open, genootschap St. Jacob
19	Extra concert Lambertuskerk: Nico Augusta en Wenshan Ji
27	Informatiecentrum open, genootschap St. Jacob
27-28-29	Stilteweekend 'pelgrim stilte'
<i>Februari</i>	
2	Lambertuskerk concerten: Evelien Vaneysendeyk (harp)
3-4	Vorbereidingsweekend
11	Lezing, samenspraak dag 1 Martin Buber 10 -16 uur
11	Informatiecentrum open, genootschap St. Jacob
17-18-19	Stilteweekend 'pelgrim stilte'
25	Lezing, samenspraak dag 2 Martin Buber 10 -16 uur
25	Informatiecentrum open, genootschap St. Jacob
<i>Maart</i>	
1	Seizoenwandeling (lente) 9.30 - 12.30 uur
3-4	Vorbereidingsweekend Rome
11	Informatiecentrum open, genootschap St. Jacob
11	Kloosterrondwandeling (onder begeleiding) (10.00 uur)
24-25-26	Fietsweekend
25	Informatiecentrum open, genootschap St. Jacob

30	Pelgrimeren voor de jeugd Lambertusschool Vessem
Wees Welkom	<p><u>Individueel</u> kun je vanuit de Pelgrimsherberg ook gebruik maken van onderstaande activiteiten:</p> <p><u>Mini-pelgrimage</u> vier dagen wandelen vanuit de herberg</p> <p><u>Jacobus ontmoet Maria</u> wandeling van ruim 20 km.</p> <p><u>Kloosterrondwandeling</u> (wandeling 9,7 km)</p> <p><u>Bezoek Belevingstuin</u> (kunt u vrij bezoeken maar kan ook voor groepen onder begeleiding van ons worden gepland)</p> <p><u>Overnachtingen voor pelgrims</u> die gebruik maken van pelgrimspaden en routes. Voor zowel fietsers als wandelaars zijn wij een ontmoetingsplek.</p>



weeknr	Van	Tot	Gastheer/vrouw
1	2/1	9/1	Gesloten
2	9/1	16/1	Karliën & Jan Veldhoen
3	16/1	23/1	Jose Swinkels & Marianne van de Laar
4	23/1	30/1	Ria Vendrig & Gé van Dijk
5	30/1	6/2	Annemieke Lange & Leon van der Kuyp
6	6/2	13/2	
7	13/2	20/2	Anna van Putten & Annemarie Zirkzee
8	20/2	27/2	Margreet de Haas
9	27/2	6/3	Edith Elzenga & Rietje Noordsij
10	6/3	13/3	Anneke Koolen & Diana Cotteleer
11	13/3	20/3	Tom Peijster & Frans Berkers
12	20/3	27/3	Coby Eestermans & Marijke den Heijer
13	27/3	3/4	Mien & Rien de Graaf



Kopij volgende nieuwsbrief voor 15 februari naar: nieuwsbrief@pelgrimsherberg.nl